

Lienden / Veenendaal, dinsdag 24 november 2020

Geachte Koinonia-bezoekers,

Door middel van deze mail nodigen wij u van harte uit voor de **derde** (uitgestelde) bijeenkomst van dit verenigingsjaar. Die vindt D.V. plaats op

zaterdag 5 december 2020

Aanvang 14.00 uur

De spreker voor die middag is

Prof. dr. W. van Vlastuin



Het onderwerp voor deze middag is

Katholiek vandaag

Een gereformeerd gesprek over de katholiciteit van christendom en kerk

Over het onderwerp

Op verzoek van het bestuur van Koinonia schreef professor Van Vlastuin ter introductie op zijn lezing onderstaande tekst.

Vanaf mijn jeugd heeft het mij bezig gehouden dat er in de gereformeerde traditie zoveel verschillende kerkgemeenschappen zijn. In de loop der jaren richtte deze vraag zich op de betekenis van het begrip 'katholiek'. Dit heeft ertoe geleid dat ik enkele jaren geleden ben begonnen om hier onderzoek naar te doen. Daaruit is het boek 'Katholiek vandaag' gegroeid. In het boek ga ik eerst na hoe men in de vroege kerk (o.a. Ignatius, Cyprianus, Augustinus) tegen het begrip 'katholiciteit' aankeek. Vervolgens heb ik vijf vertegenwoordigers van de gereformeerde traditie bestudeerd: Calvijn, Ussher, Owen, Bavinck en Berkouwer. Vergelijking geeft interessante verschillen en overeenkomsten te zien.

In het derde deel ben ik met de opbrengsten uit de eerste twee delen aan de slag gegaan, zodat ik voor het heden in het licht van Gods Woord enkele contouren schets voor katholiek kerk-zijn.

De kerk is het lichaam van Christus. Daarmee is de eenheid van de kerk gegeven. Voor het belijden van de eenheid van de kerk kunnen we daarom niet de toevlucht nemen tot de formule 'de onzichtbare kerk'. Dat brengt de nood van de kerkelijke gebrokenheid schrijnend aan het licht. Het verlies aan katholiciteit is dan ook onlosmakelijk verbonden met een verschraling van geestelijk leven en een verlies aan theologische rijkdom, waarvoor het functioneren van partijenschappen dan in de plaats komt.

Als de kerk het lichaam van Christus is, raakt dat ook de verhouding 'geheel' en 'enkeling' in de kerk. En aangezien de kerk van alle tijden is, blijkt het dan ook nodig te zijn aandacht te geven aan de vraag naar de traditie. In de Reformatie hebben we terecht afscheid genomen van een traditie die boven de Schrift verheven is of daar gelijk aan zou staan, maar het is een diepe werkelijkheid dat we alleen in gemeenschap met de heiligen van alle tijden de diepten van Gods Woord leren spellen. En dat brengt ons bij de vraag of de gereformeerde traditie katholiek is. Is het gereformeerde belijden een verbijzondering van het katholieke geloof of is het meer? Het roept eveneens de vraag op hoe wij omgaan met verschillen binnen de orthodoxie en wanneer verschillen de grenzen van de orthodoxie overschrijden. Ook wat het 'semper reformanda' (blijvend reformeren) in onze tijd inhoudt is hier aan de orde.

Katholiciteit is nauw verbonden met heilig vreemdelingschap. Het gaat dan om de heiligheid van de kerk, maar ook om de verhouding tussen kerk, wereld en koninkrijk. Hier ga ik in gesprek met Bavinck en andere gereformeerde theologen en bepleit ik dat de christen burger is van twee werelden."

Tot zover de introductietekst van professor Van Vlastuin.

Over de spreker

Prof. W. (Willem) van Vlastuin (1963) studeerde aanvankelijk Technische Natuurkunde. Hij begon in 1984 met de theologiestudie in Utrecht. In 1988 behaalde hij zijn doctoraalexamen met als hoofdvak *Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme*. In mei 1990 werd hij bevestigd als predikant in de Hervormde gemeente van Wouterswoude. Daarna was hij predikant in Opheusden en Katwijk aan Zee. Vanaf 2005 werkte professor Van Vlastuin parttime

en vanaf 2009 fulltime als universitair docent voor het Hersteld Hervormd Seminarie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Momenteel is hij rector van dit seminarie. Per 1 januari 2015 werd hij benoemd tot hoogleraar *Theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme* aan de Vrije Universiteit.

Naast zijn hoogleraarschap is dr. Van Vlastuin onder meer directeur van het Jonathan Edwards Centre Benelux, onderzoeker bij de University of the Free State in Bloemfontein (Zuid-Afrika), redactielid van *Theologia Reformata*, voorzitter van het curatorium van de leerstoel 'Christelijke pedagogiek' aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, lid van de commissie interkerkelijke contacten Hersteld Hervormde Kerk en voorzitter van de Stichting Bonisazending.

Professor Van Vlastuin schreef diverse boeken, onder andere: *Opwekking* (1989), *Word Vernieuwd. Een theologie van persoonlijk vernieuwing* (2011), *Voor hart en hoofd. Een essay over Christus-identiteit in het onderwijs* (2019) en in 2017 het boek *Katholiek vandaag. Een gereformeerd gesprek over katholiciteit*, het boek waarover de lezing gaat. In 2002 promoveerde drs. Van Vlastuin te Apeldoorn op de studie: *De Geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758)*.

Professor van Vlastuin is gehuwd met Gerda Wilma Wiersma. Samen hebben ze drie dochters en drie zonen.

Maatregelen i.v.m. corona

In verband met de maatregelen die de overheid genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, komen we voorlopig niet samen in verenigingsgebouw 'De Open Deur' maar in de kerk van de Hervormde gemeente Lienden. Wij danken de kerkenraad en kerkvoogdij van deze gemeente voor hun bijzonder welwillende medewerking!

De recente aanscherping van de corona-maatregelen betekent dat we voor de bijeenkomsten van Koinonia maximaal 30 personen mogen uitnodigen. Dat aantal is exclusief de medewerkers die nodig zijn om de bijeenkomst 'corona-proof' te organiseren.

U kunt aan de bijeenkomst van 5 december alleen deelnemen, als u zich per mail hebt aangemeld en bericht van toelating hebt ontvangen. Zie de aanwijzingen in de mailtekst.

Bij het organiseren van de bijeenkomsten van Koinonia hanteert het bestuur het '**Protocol COVID 19 Koinonia versie 4 – 19-11-2020**'.

We hebben dit protocol bij deze uitnodigingsmail gevoegd. U kunt het ook vinden op de website van Koinonia: <http://studieverenigingkoinonia.nl/jaarprogramma/>

Wij verzoeken u vriendelijk voorafgaand aan het bezoeken van de bijeenkomst dit protocol te lezen zodat u op de hoogte bent van de regels waaraan u zich dient te houden.

In de kerk is ruimte genoeg om met inachtneming van de 1,5-meter-maatregel 30 bezoekers te ontvangen. Bij binnenkomst in de kerk dient u eerst uw handen te desinfecteren en zich te laten registreren. Tevens nemen we de door de overheid voorgeschreven gezondheidscheck bij u af. Daarna wordt u ontvangen door gastheren en gastvrouwen die u een plek zullen aanwijzen en die u, indien nodig, herinneren aan de regels. We maken gebruik van looproutes zodat het ook

feitelijk mogelijk is voldoende afstand van elkaar te houden. Probeer WC-gebruik te vermijden of tot een minimum te beperken. Er wordt gezorgd voor een goede ventilatie van de ruimte. In de kerk kan het wat kouder zijn dan in het verenigingsgebouw. U kunt zich daarop kleden en in de kerk uw jas aanhouden. Jassen en tassen moeten meegenomen worden naar uw zitplaats.

Collecte

Tijdens de bijeenkomsten van Koinonia wordt er altijd gecollecteerd. Uit de collecte-opbrengst betalen we de onkosten die we maken. Dat betreft onder meer de vergoeding voor de spreker, de huur en de verwarming van de kerk, de kosten van de advertentie, de catering en alle andere kosten om een vereniging draaiende te houden. Om u een idee te geven: gemiddeld komen de kosten per bezoeker neer op € 7,50 per bijeenkomst.

Gegevens

Datum : zaterdagmiddag 5 december 2020
Tijd : 14.00 – 16.45 uur. Inloop vanaf 13.30 uur
Plaats : Hervormde kerk te Lienden
Adres : Papestraat 1, 4033 ED Lienden
Spreker : prof. dr. W. (Willem) van Vlastuin
Onderwerp : Katholiek vandaag – *Een gereformeerd gesprek over de katholiciteit van christendom en kerk*

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Koinonia

Attentie: wijzigingen worden altijd op de website bekend gemaakt. Raadpleeg voor uw komst naar Lienden de website van Koinonia. Zie www.studieverenigingkoinonia.nl

Als u deze uitnodigingen per mail niet (meer) ontvangen wilt, verzoeken wij u dat door te geven aan de afzender van deze mail.

Zie voor de wijze waarop studievereniging Koinonia omgaat met de Algemene Verordening Gegevensverwerking, de website: www.studieverenigingkoinonia.nl, de pagina Welkom.